



[HTTPS://MANTELZORGELIJK.NL](https://mantelzorgelijk.nl) --- JULI 2018

ALS MIJN VADER VERTELT: 'IK HEB JE LIEF ZOALS JE BENT' DEMENTIE

Papa is de afgelopen week heel onrustig en angstig. Inmiddels wordt bekeken waar dat vandaan komt. Met name in de avond steekt het de kop op. Soms is er geen land met hem te bezeilen. Zijn waarheid is de waarheid en we kunnen hem maar moeilijk kalmeren. Hij denkt aan de vreemdste dingen: drugs-cartels, moord, verkrachting, afpersing en ontvoering. Niet bepaald zaken waar hij bekend mee is. Ook ziet hij steeds mensen die er niet horen en die 'de boel' over willen nemen. Ook denkt hij dat hij de veiligheid van zijn medebewoners niet kan waarborgen. Met name de veiligheid van de mensen in rolstoelen. Geen idee waar deze waan vandaan komt maar wel heel akelig om hem zo bang te zien.

We proberen zoveel mogelijk naar hem toe te gaan omdat hij daar rustiger van lijkt te worden. Dan gaan we in de avond, na het eten, om met hem naar buiten te gaan en hem daarna naar bed te brengen. Vandaag ging ik voor het eten en nam hem mee om een hapje te eten in het restaurant. Even los van de woning waar hij tegenwoordig woont. Even weg van alle prikkels die hij daar opvangt. Even helemaal wat anders en met zijn tweetjes. Even zinnen verzetten. Soms lukt dat, soms niet.

Vandaag was hij wel heel opgelucht dat ik er was en wilde meteen met me mee naar het restaurant. Toen we eenmaal zaten vroeg hij elke twee minuten waar we elkaar tegen het lijf gelopen waren. Hij kon er maar niet over uit dat ik hem daar gevonden had want hij wist zelf niet eens waar hij was. Hij was echt super

blij om me te zien. Toen merkte ik dat hij dacht dat ik zijn zuster was. Daar schrok ik van. Dat is namelijk voor het eerst dat hij mij niet weet.

En of hij mijn schrik opmerkte of dat hij ineens een ingeving kreeg dat dit niet klopte... geen idee maar ineens was ik gewoon weer zijn kind. Midden in het restaurant kreeg ik een enorme liefdesverklaring. Heb ik even mazzel dat ik het op beeld heb staan!