

## **Papa herkent mij niet meer**

<https://www.dementieweb.nl> – juli 2018

Het besef 'mijn dierbare herkent mij niet meer' kan flink pijn doen. Of de liefde nou nog wederzijds is of niet. Hierover schreef Stephanie een gedicht. Vier jaar geleden verloor zij haar vader, die de ziekte van Alzheimer had.

*Ik wist dat hij ging komen  
Die ene gevreesde dag  
Dat je mij niet zou herkennen  
als je mij zo voor je zag*

*Ik zocht naar wat herkenning  
Vertelde je eindeloos hoe ik heette  
Maar wat ik je ook zei  
Jij was mij vergeten*

*Ik kon niet langer blijven  
Door intens verdriet overmand  
Voor jou ben ik nu iemand  
Niet langer meer verwant*

*Maar ik zal je niet vergeten  
Zal er altijd zijn voor jou  
Tot het einde zal ik je laten weten  
Iemand houdt van jou*

Door Steefie